

Ο ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ

Κατηγορείστε ό τι:



ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Αν κάποιος που δεν έχει σχέση με την κυπριακή πραγματικότητα άκουγε τις κατηγορίες που εξακοντίζονται -το τελευταίο κυρίως διάστημα-εναντίον του Τάσσου Παπαδόπουλου, η πρώτη απορία που σίγουρα θα διетύπωνε είναι «πώς μια τόσο αμφιλεγόμενη προσωπικότητα μπορεί να διεκδικεί το χρίσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας;» Επειδή όμως εμείς έχουμε σχέση με την κυπριακή πραγματικότητα, δεν μπορούμε να θέσουμε αφελή ερωτήματα, ιδιαίτερα σε ένα άνθρωπο που είναι πιθανόν να μας κυβερνήσει. Γι' αυτό ρωτήσαμε τον Τάσσο Παπαδόπουλο να μας πει μεταξύ άλλων αν είναι απορριπτικός και αλλεργικός με την επαναπροσέγγιση. Γιατί δεν τον συμπαθούν οι Αμερικανοί ή γιατί ο ίδιος δεν συμπαθεί τον Γιώργο Βασιλείου. Αν υπάρχουν στο ΔΗΚΟ οι Τασσικοί και οι άλλοι. Αν συμβαδίζει το «νομικός σύμβουλος του ΧΑΚ με το δικηγόρος δημόσιων εταιρειών». Αν μετείχε στο μεγάλο φαγοπότη με τα δολάρια του Μιλόσεβιτς κι αν είναι καθαρός, γιατί οργίζεται. Και τέλος αν ως πολιτικός του '60 μπορεί να είναι υποψήφιος. Και ιδού:

Κατηγορείστε ότι είστε απορριπτικός;
Τι έχω απορρίψει; Πότε έγινε πρόταση που να την έχουν δεχτεί οι Τούρκοι και να την έχω απορρίψει εγώ; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έγινε το πραξικόπημα. Ένα έγκλημα σοβαρό που δεν συγκρίνεται με κανένα από τα προηγούμενα λάθη, άρα το τίμημα που θα πληρώσουμε θα είναι εξίσου σοβαρό. Εγώ δέχομαι ότι η λύση δεν μπορεί να είναι δίκαιη. Τουλάχιστον να είναι βιώσιμη. Να μην ανοίγει την εικόνα για μια περιπέτεια.

Τι μπορώ να είναι αυτό;
Οιαδήποτε πρόνοια σε μια συμφωνία που διχάζει την κυριαρχία που παρέχει, έστω λεκτικά, το δικαίωμα στην τουρκική κοινότητα για χωριστό κράτος θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην απόσχιση. Επομένως, λύση που έχει τούτα τα στοιχεία, για μένα, είναι απαράδεκτη. Όλα τα άλλα είμαι έτοιμος να τα συζητήσω. Οποιοσδήποτε διευθετήσεις και δικαιώματα, έστω και υπέρ το τίμημα που θα πληρώσουμε για το πραξικόπημα.

Από πάντα δίνετε την εικόνα του απορριπτικού.

Τα ίδια ισχύουν και στις τρεις προτάσεις που κατά καιρούς συζητήθηκαν. Το βρετανο-αμερικανο-καναδικό σχέδιο. Εγώ δεν ήμουν στην κυβέρνηση. Δεν είχα ούτε λόγο ούτε ανάμιξη στην απόρριψή του. Είπα τις απόψεις μου όταν -σε κατοπινό στάδιο- ρωτήθηκα.

Και τι είπατε;

Είναι το πρώτο χαρτί το οποίο αναφερόταν σε εθνικά ξεκαθαρισμένες περιοχές, σε χωριστή κυριαρχία και καθεστωτική ισότητα. Λυπούμαι να πω ότι και τα τρία αυτά στοιχεία αναβιώνουν σε όλες τις προτάσεις που έγιναν έκτοτε, όπως και σήμερα. Η άλλη πρόταση ήταν η Δέση Ιδεών Γκάλι, η οποία περιέχει αρκετά στοιχεία που είναι και σωστά και αποδεκτά. Όμως, οι πολιτικές προτάσεις δεν είναι αριθμητική εξίσωση. Όποιος όμως διαβάσει τη Δέση, θα δει ότι είναι το πρώτο χαρτί που έφερε στο προσκήνιο τη γένεση νέου κράτους, όχι τη μετεξέλιξη του υφιστάμενου. Είναι το πρώτο χαρτί που εισάγει επίσημα τις δύο χωριστές οντότητες με δύο χωριστές κυριαρχίες αλλά και την καθεστωτική ισότητα. Εκατό άλλα καλά να έχει δεν μπορεί να είναι αποδεκτό.

Στις συνομιλίες που διεξάγονται τώρα;

Το εμπόργο στις δηλώσεις δεν εμποδίζει ως φαίνεται τον κ. Ντενκτάς και την Άγκυρα να αναφέρονται στα υπό συζήτηση ζητήματα. Ακόμα και ο Λόρδος Χάνει με τις πρόσφατες δηλώσεις του ήταν αποκαλυπτικός. Ε, δεν είναι τα ίδια πράγματα που αποτελούν εμπόδιο στη συμφωνία; Δεν μιλά ο κ. Ντενκτάς για δύο κράτη, χωριστές κυριαρχίες και καθεστωτική ισότητα; Άρα τούτα τα τρία στοιχεία συνυπάρχουν και στις τρεις περιπτώσεις ευκαιρίας για λύση του Κυπριακού. Αυτά τα

τρία στοιχεία εγώ δεν τα δέχομαι. Πιστεύω όμως ότι δεν τα δέχεται κανένας Κύπριος, ούτε νομίζω και η κυβέρνηση τα δέχεται. Απ' ό,τι ξέρουμε εμείς, στο Εθνικό Συμβούλιο, από τις δηλώσεις του Προέδρου Κληρίδη αυτά τα στοιχεία ούτε καν συζητούνται. Επομένως, αν ο όρος απορριπτικός οφείλεται σε τούτα, τον δέχομαι. Τονίζω όμως ότι το ίδιο απορριπτικό όπως εγώ είναι και όλοι οι άλλοι στο Εθνικό Συμβούλιο.

Κατηγορείστε ότι είστε εναντίον της επαναπροσέγγισης.

Πιστεύω στην επαναπροσέγγιση ως εργαλείο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα ζήσουν μαζί -όπως ελπίζουμε- σε μια λύση που θα βρεθεί. Όμως, δεν θα πρέπει να αναγούμε τις επαναπροσεγγιστικές χειρονομίες, τις ταμπέλες, σε μορφή λύσης. Το να βρεθούν οι πολιτικοί όχι για να κάμουν διαπραγματεύσεις αλλά για να λύσουν αυτά που είναι ουσιαστικά, οι προσπάθειες που γίνονται με πρωτοβουλία, σήμερα της πρεσβείας της Σλοβακίας, άρχισαν να συζητούνται μαζί μου. Η πρώτη συνάντηση έγινε στην Πράγα κι εγώ είχα πάει εκ μέρους του ΔΗΚΟ.

Σε άλλο επίπεδο κάνατε κάτι;

Όταν το ζήτημα της επαναπροσέγγισης εγείρεται ως πούμε από πρέσβεις, διατυπώνω μια πρόταση: Διαλέξτε μια ημερομηνία, ας πούμε 1η Σεπτεμβρίου και να πούμε ότι θα ανοίξουν τα λεγόμενα σύνορα. Όποιος θέλει να πάει όπου θέλει. Να γνωριστεί ο κόσμος. Αυτό φέρνει την αποκατάσταση εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων και όχι οι ταμπέλες. Εγώ υποστηρίζω κάθε μορφή επαναπροσέγγισης και το ΔΗΚΟ τουλάχιστον συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις.

Τι θα θεωρούσατε ως τη μεγαλύτερη σας ευαισθησία;

Είναι γνωστό ότι έχω μια ψύχωση με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). Δεν δέχομαι να το αγγίζει κανένας, γιατί είναι οι εισφορές του κόσμου κατά κύριο λόγο. Και στηρίζεται στη λογική να προσφέρουν οι νεώτερες γενιές για να παίρνουν οι γηραιότεροι. Παρά ταύτα, όταν μετά την εισβολή οι Τ/Κ δεν συνεισέφεραν, εγώ επέμεινα ότι για τους Τ/Κ που ήταν συνταξιούχοι του ΤΚΑ έπρεπε να πληρώνουμε τις συντάξεις. Και η πρόταση έγινε από μένα σε επαναπροσεγγιστική συνάντηση στη Βρετανία. Και ήρθα πίσω, επέμεινα και έπεισα την κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι, όχι μόνο δεν επιδιώκω να αφαιρέσω δικαιώματα από τους Τ/Κ αλλά προασπίζομαι και τα κεκτημένα τους.

Κατηγορείστε ότι στις βουλευτικές ρίξετε το βάρος σας ενυώντας «Τασσικούς» υποψηφίους.

Δείτε τα αποτελέσματα. Ποιοι εξελέγησαν. Όσον με αφορά, δεν επενέβηκα καθόλου. Όπως κάθε πολίτης, μπορεί να είχα κι εγώ τις προτιμήσεις μου. Αλλά ας βρεθεί

ένας ψηφοφόρος που να πει ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος μου τηλεφώνησε και μου είπε να ψηφίσω τον τάδε. Ούτε ένας.

Υπάρχουν Τασσικοί και Σπυρικοί;

Ουδέποτε υπήρξαν, όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον. Άλλωστε μπορείτε να δείτε τα όργανα του κόμματος ποιοι τα στελεχώνουν και θα βρείτε την απάντηση. Πιστεύω ότι για πρώτη φορά στο ΔΗΚΟ ούτε κλικ υπάρχουν ούτε ευνοούμενοι ούτε αποκλεισμένοι. Τουλάχιστον, όχι από τον πρόεδρο.

Κατηγορείστε ότι είστε αντιαμερικανός.

Αν τελικά είστε υποψήφιος πώς θα συνεννοείστε με αυτούς που τόσο πολύ δεν συμπαθείτε ή δεν σας συμπαθούν;

Να ξεχωρίσουμε το «είμαι αντιαμερικανός» από το να μη συμφωνώ με την πολιτική που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ έναντι της Κύπρου. Όσον αφορά τον αντιαμερικανισμό μου, εγώ αμφιβάλω αν υπάρχουν πολλοί με τον θαυμασμό μου για την αμερικανική δημοκρατία.

Συγκεκριμένα. Σε προσωπική βάση. Δύο παιδιά μου σπούδασαν στην Αμερική ενώ είχαν την ευχέρεια να σπουδάσουν όπου θέλουν. Τα τελευταία χρόνια έχω πάει στην Αμερική για τουριστική επίσκεψη οικογενειακά, επτά φορές. Όταν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, επέλεξα να πάω —με δικά μου έξοδα— στις ΗΠΑ. Διαβάζω σε κάποια έντυπα ότι πάω στην Αμερική κάτω από αυστηρούς περιορισμούς. Μια εφημερίδα μάλιστα έφτασε στο σημείο να γράψει ότι «στη Νέα Υόρκη που πήγε τελευταίως τον κράτησαν εκεί για ώρες και μετά του επέτρεψαν για ιατρικούς και μόνο λόγους να φύγει από το αεροδρόμιο». Ούτε καν πέρασα από τη Νέα Υόρκη, γιατί πήγα στην Ατλάντα. Ούτε έφρενα μου έγινε ούτε με καθυστέρηση. Έχω βίβα αμερικανική, δύο ειδών -διπλωματική και κανονική πολλαπλής εισόδου- η οποία αν δεν λανθάνομαι ισχύει μέχρι το 2006.

Καλά, όταν γράφονται τέτοια πράγματα δεν αισθάνεστε την ανάγκη να διαψεύσετε;

Τα θεωρώ ανάξια διάψευσης. Τι πρέπει να κάνω δηλ. να βγω να μοιράζω φωτοτυπίες της βίβας μου;

Να πιστρέψουμε όμως στο δια ταύτα;

Ναι. Οι ΗΠΑ είναι σοβαρό κράτος, δεν καθορίζουν την πολιτική τους με κριτήριο προσωπικές σχέσεις ή συμπάθειες με οποιοδήποτε πρόσωπο. Και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα και «φιλών» των ΗΠΑ που δεν υποστηρίχθηκαν και «εχθρών» που υποστηρίχθηκαν.

Οι σχέσεις σας με την εδώ πρεσβεία των ΗΠΑ είναι σχέσεις φιλικές ή υπάρχει ψυχρότητα;

Δεν έχω προσκληθεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Αλλά τι έπρεπε να κάμω δηλαδή; Να διαμαρτυρηθώ δημόσια γιατί δεν με βλέπει ο πρέσβης των ΗΠΑ; Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι έξω από τον χαρακτήρα μου.



-Υπάρχει μια εντύπωση ότι δεν συμπαθείτε ιδιαίτερα τον κ. Βασιλείου. Πόσο αυτό επηρεάζει την ενταξιακή διαδικασία της οποίας ο Γ. Βασιλείου είναι διαπραγματευτής και εσείς πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που πρέπει να περάσει τα εκατοντάδες σχετικά νομοθετήματα;

Η συνεισφορά της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις διαπραγματεύσεις είναι εξίσου σημαντική όπως η κυβερνητική. Τιποτε δεν μπορεί να διαπραγματευθεί ο κ. Βασιλείου χωρίς τη συνεργασία της Βουλής. Θεωρώ ως επίτευγμα τα 300 τόσα νομοθετήματα -πλην δύο- που πέρασαν από τη Βουλή ομόφωνα. Αυτό οφείλεται στην άριστη συνεργασία που είχαμε με τον κ. Βασιλείου. Δεν πρόκειται τώρα να απαριθμήσω τα όσα κολακευτικά λέω επί του ζητήματος αυτού εντός και εκτός Κύπρου για τον κ. Βασιλείου. Ρωτήστε τον ίδιο. Οι σχέσεις μας και σε προσωπική βάση και στη συνεργασία μας για την ενταξιακή πορεία είναι άριστες. Και επικαλούμαι τη δική του μαρτυρία.

Κατηγορείστε ότι ως μεγαλοδικηγόρος ρίχνετε το πολιτικό σας εκτόπισμα για να περνούν νομοθεσίες που προωθούν τα συμφέροντα των δικηγόρων.

Μεγαλοδικηγόροι και με πολιτικό εκτόπισμα μεγαλύτερο από το δικό μου υπάρχουν κι άλλοι στη Βουλή. Και ο κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο κ. Παναγιώτης Δημητρίου και αρκετοί άλλοι. Λυπούμαι να πω ότι από τον καιρό που εξελέγηκα πρό-

εδρος του ΔΗΚΟ δεν έχω πάει ούτε σε μια συνεδρία της Επιτροπής Νομικών, διότι συμπιέπει και με τη σύσκεψη των αρχηγών. Όπως όμως και να έχουν τα πράγματα, το ότι γνωρίζω τα θέματα επειδή τα μελετώ από πριν, δεν μπορεί να μου προσάπεται μια τέτοια κατηγορία, γιατί θα ήταν προσβολή για τους άλλους συναδέλφους να λέγεται ότι τους ξεγελώ και περνώ τα δικά μου.

Υπάρχουν όμως και οι κατηγορίες για τις ευθύνες των δικηγόρων σχετικά με το ΧΑΚ.

Το Σεπτέμβριο του 1999, την εποχή της μεγάλης ευφορίας, εγώ είχα εισηγηθεί πρόταση νόμου από επτά σημεία. Κάθε ένα από τα επτά έκανε τα πράγματα δυσμενέστερα για τους χρηματιστές, τις τράπεζες και τις εταιρείες. Η πρόταση περιλάμβανε π.χ. εισήγηση να μη δικαιούνται οι εταιρείες να εισπράξουν λεφτά προτού ενταχθούν, οι χρηματιστές να μη δικαιούνται να κάνουν πράξεις για ίδιο όφελος κ.α. Αυτή η πρόταση νόμου ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, συζητήθηκε μέχρι τον Οκτώβριο με ενστάσεις σχεδόν όλων των κομμάτων για κάθε μια από τις πρόνοιες της.

Ο Λόγος;

Λόγω παρεμβάσεων και ισχυρών επηρεασμών απ' όλους τους ενδιαφερόμενους. Τελικά δέχθηκε να απαμβλυνθούν οι αυστηρές πρόνοιες της πρότασης. Αυτή για τις εταιρείες αντιστάθηκε και έγινε να εισπράτουν οι εταιρείες κι αν τελικά δεν μπουκ στο πάτωμα, σε έξι μήνες να

ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΤΟΥ «ΑΠΗΓΓΕΙΛΕ» Ο «Π»

επιστρέφουν πίσω τα λεφτά. Τελικά ο νόμος πέρασε έτσι αλλοιωμένος το Δεκέμβριο του 1999. Οι ίδιες πιέσεις που ασκήθηκαν στη Βουλή ασκήθηκαν και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έκανε αναπομπή τον νόμο στις 14 Ιανουαρίου 2000.

Ήταν αντισυνταγματικός;

Όχι, αλλά επειδή οι πρόνοιές του ήταν πολύ αυστηρές και θα προκαλούσαν δήθεν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του ΧΑΚ. Ζήτησε λοιπόν αναπομπή με τη δέσμευση ότι εντός δύο μηνών θα έφερνε η κυβέρνηση νομοθετήματα καλύτερα προσαρμοσμένα στην κυπριακή πραγματικότητα. Όλα τα κόμματα αποδέχθηκαν την πρόταση της κυβέρνησης πλην του ΔΗΚΟ που αντιπρότεινε να ισχύσει ο νόμος μέχρι να φέρει η κυβέρνηση τα νομοσχέδιά της κι αγ είναι καλύτερα να τροποποιήσουμε το νόμο. Ε, αυτά που θα έφερνε η κυβέρνηση, τα περιμένουμε ακόμα.

Κατηγορείστε ότι είστε νομικός σύμβουλος του ΧΑΚ και ταυτόχρονα και δι-

Αθήνα. Όταν ενέγραφα την εταιρεία έλαβα ως αντάλλαγμα 25000 μετοχές. Όταν λοιπόν οι άλλοι ξεφόρτωσαν, εγώ δεν πούλησα ούτε μία. Εχω μέχρι σήμερα και τις 25000. Και κάτι άλλο. Το ΧΑΚ αποστέλλει έντυπα επί των οποίων πρέπει να γράψεις ποιες συναλλαγές έκαμες κι εσύ αλλά και μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενικά σου πρόσωπα. Εγώ δεν έχω οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή, αλλά δεν μπορώ να απαγορεύω σε συγγενικά μου πρόσωπα να έχουν συναλλαγές. Πρόσφατα μάλιστα απαιτήσαν να δίδονται και πληροφορίες για κάθε άλλη εταιρεία «με την οποία έχετε σχέση» χωρίς να διευκρινίζεται ποια σχέση. Μπορεί το γραφείο μου να είναι δικηγόρος μιας εταιρείας, μπορεί να την έχει ιδρύσει, πώς δηλαδή μπορώ εγώ να είμαι υπόλογος για τις δραστηριότητες εταιρειών. Γι' αυτό και παραιτήθηκα. Μια εφημερίδα έσπευσε να γράψει: «Να μας αποκαλύψει τους λόγους που παραιτήθηκε». Βεβαίως, δεν έχω καιρό για χάσιμο.

ζωή μου τον είδα μια φορά για μισή ώρα όταν πήγαμε ως κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στη Γιουγκοσλαβία. Εκτοτε ούτε τον είδα ούτε του μίλησα ούτε του έγραψα, ούτε σχέση είχα εγώ με καμιά εταιρεία Μιλόσεβιτς. Η εταιρεία του αδελφού του ούτε καν ήξερα ότι υπήρχε. Αν το ήξερα, δεν θα το αρνιόμουν για τον απλούστατο λόγο ότι για να πάρει μετοχές θέλει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα.

Και πώς έγινε με τον αδελφό Μιλόσεβιτς;

Ό,τι γίνεται συνήθως με την εγγραφή εταιρειών, ιδιαίτερα των υπεράκτιων. Για να μην περιμένει 15 μέρες ο άνθρωπος που θέλει να του γράψεις μια εταιρεία, όλα τα γραφεία έχουν στο ράφι εταιρείες γραμμένες σε δύο πρόσωπα του γραφείου και απλώς μεταβιβάζονται από τα πρόσωπα αυτά κι οι μετοχές στον ενδιαφερόμενο. Ούτε τον βλέπουμε τον άνθρωπο ούτε έχουν σχέση οι δικηγόροι με τον ιδιοκτήτη. Αυτή είναι η πρακτική που κάνουν όλα ανεξαιρέτως τα δικηγορικά γραφεία. Αυτό έγινε και με τον αδελφό Μιλόσεβιτς.

Και τα λεφτά που έρχονταν με τις θαλίτσες από τη Γιουγκοσλαβία;

Πρώτα πρέπει να ξεχωρίσουμε το ρόλο και την ευθύνη αυτού που γράφει μια εταιρεία. Ο δικηγόρος δεν έχει καμιά σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας. Αν έγραψα μια εταιρεία και ο ιδιοκτήτης της κάνει κομπινα ή χρεοκοπήσει ή παρανομήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο, ευθύνημαί εγώ που την έγραψα. Αυτό είναι παράλογο. Στις υπεράκτιες οι δικηγόροι εκτελούν χρέη γραμματέα και συνήθως έχουν και ένα διευθυντή γραμμένο για να πληρώνει ως πούμε τη φορολογία αλλά και πληρώνει τις δαπάνες διευθυντής από το εξωτερικό. Κι όλα με εντολή της ίδιας της εταιρείας. Κι αυτό είναι και νόμιμο. Απόδειξη είναι ότι οι αμοιβές των δικηγόρων ορίζονται με κανονισμούς που εκδίδει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Και τα εκατομμύρια του Μιλόσεβιτς;

Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλούμε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Αλλά;

Πρόκειται για λεφτά της Γιουγκοσλαβίας τα οποία διακινούσαν για να σπάσουν το εμπάργκο των ΗΠΑ. Η Μπεογκράτσα Μπάνκα η μεγαλύτερη υπεράκτια τράπεζα της Γιουγκοσλαβίας ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1985. Την έγραψε το δικηγορικό μου γραφείο. Όταν το 1992 μπήκε το εμπάργκο πάγωσαν όλα τα χρήματα της Μπεογκράτσα και όλων των Γιουγκοσλαβικών τραπεζών όπου βρίσκονταν. Η Μπεογκράτσα για να βγει από το αδιέξοδο δημιουργήσε σταδιακά έξι άλλες εταιρείες. Αφού είμαστε εμείς το δικηγορικό της γραφείο, τις ενέγραψε μέσω του γραφείου μας. Κι' αυτό ως απάντηση στο ερώτημα: πώς έτυχε κύριοι και οι έξι ύποπτες εταιρείες να έχουν γραφτεί από το γραφείο σας;

Και τα χρήματα που έρχονταν στις θαλίτσες;

Εμείς ποια σχέση ως δικηγόροι μπορούμε να έχουμε με αυτό. Εξάλλου, ούτε η περιβόητη έκθεση της Ντελ Πόντε αναφέρει ότι είχαμε ανάμιξη στις δραστηριότητες των έξι αυτών εταιρειών, αναφέρει μόνο ότι τις έχουμε εγγράψει. Από το 1997 έχουν λεχθεί αυτά και τα έχουμε απαντήσει. Και δεν είναι μυστικό. Πληρώνεις πενήντα σεντ στην Εφορο Εταιρειών και μαθαίνεις.

Τα λεφτά χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες και μόνο του Γιουγκοσλαβικού λαού; Η κυβέρνηση γγύριζε αυτό το γεγονός;

Νομίζω ότι δεν γνώριζε. Το πετρέλαιο, ας πούμε, δεν το αγοράζαν από την Κύπρο. Το αγοράζαν π.χ. από τη Ρωσία, τη Βουλγαρία, τις ΗΠΑ. Μέσω μιας των εταιρειών που διατηρούσαν λογαριασμούς σε χώρες της Ευρώπης και πληρώνε από αυτούς τα τιμολόγια. Όταν έφυγε ο Μιλόσεβιτς, ο Κοστουνίτσα έστειλε στην Κύπρο τον νέο



Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Γιουγκοσλαβίας για να βρει τα λεφτά. Η Κεντρική μας τους ενημέρωσε και μάλιστα έκαμε δηλώσεις ο Γιουγκοσλαβός Διοικητής κι ευχαρίστησε την Κύπρο. Το επόμενο βήμα ήταν να πάνε στην Μπεογκράτσα και να την ελέγξουν αφού είναι κρατική. Το οποίο και έκαναν και ανακοίνωσαν ότι από τα τιμολόγια δεν προκύπτουν στοιχεία ότι τα λεφτά εκείνα πήγαν στις τσέπες άλλων. Αλλά αν έχουν χαθεί λεφτά, γιατί δεν ζητούν λόγο από τη διευθύντρια της Μπεογκράτσα που ζει και βασλεύει στο Βελιγράδι; Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να ζητείται λόγος από το δικηγόρο που ενέγραψε την εταιρεία.

Θα με καλέσει η Ντελ Πόντε να μαρτυρήσω τι; Ούτε πρόκειται να με καλέσει ως κατηγορούμενο όπως γράφει η «Αλήθεια». Αλλά ας υποθέσουμε ότι με καλούν. Τι θα με ρωτήσουν; Αγ όντως έγραψα τη συγκεκριμένη εταιρεία; Μάλιστα, θα τους δώσω τα πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών.

Η Ντελ Πόντε ζήτησε να γίνει έρευνα στο γραφείο σας;

Όχι, ποτέ. Τι θα βρει στο γραφείο μας. Μόνο ένα φαίλ με τρία έγγραφα. Την αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα, επιστολή στον Εφορο Εταιρειών και την άδεια της Κεντρικής για την εγγραφή της εταιρείας. Τι άλλο να βρουν;

Μου έχει λεχθεί ότι η Κάρλα Ντελ Πόντε ζήτησε να γίνει έρευνα στο γραφείο σας και ότι αυτό σας κοινοποιήθηκε από την Εισαγγελία Αληθείας;

Για τί' όνομα του Θεού. Αν γινόταν κάτι τέτοιο δεν νομίζετε ότι θα το ήξερα εγώ; Από την οικογένεια Σλόμπιτσαν Μιλόσεβιτς το γραφείο σας έχει εταιρείες; Απ' ό,τι ξέρω, καμμία.

Δίδεται η εντύπωση ότι φορτώνετε όλα τα σχετικά στο δικηγόρο του γραφείου σας Μάριο Ηαϊάδη;

Κανονικά θα έπρεπε να σας απαντήσω ότι από την ημέρα που ανέλαβα την προεδρία του ΔΗΚΟ, ουδέμια ανάμιξη έχω με τη λειτουργία του γραφείου και να τελειώνει η υπόθεση. Παρόλα αυτά, θα σας απαντήσω. Ποτέ δεν καταδέχθηκα να πω ότι φταίνε οι 17 δικηγόροι του γραφείου μου και όχι εγώ.

Μα σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες δικηγόροι σας παρουσιάζονται ως διευθυντές;

Είμαστε διευθυντές σε κάποιες με τον τρόπο που σας εξήγησα. Ο διευθυντής υπογράφει έγγραφα με εντολή της εταιρείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετέχει στη διαχείριση.

Τα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση της θαλαμηγού 'Mr Opposite', του Χριστόφορου Τοργαρίτη, δεν αποδεικνύουν ότι τόσο η ιδιοκτήτρια εταιρεία (Iceberg) στον Παναμά όσο και η θαλαμηγός ενεγράφησαν από το γραφείο

σας; Τέτοιου είδους πράξεις, αν δεν είναι σίγουρο, είναι πολύ πιθανόν να έχουν ως στόχο τη φοροδιαφυγή. Εσείς θεωρείτε τέτοιες ενέργειες θεμιτές;

Όταν θα έρθεις να κάμεις μια πράξη δεν θα σε ρωτήσω τι θα κάμεις τα λεφτά, γιατί δεν έχω σχέση με τη διαχείριση της εταιρείας. Όσον αφορά τη θαλαμηγό. Υπάρχει μια εταιρεία, δυο συνεταιριών που εργάζονται στον Ιωάννου και Παρασκευαΐδη, η οποία αγοράζει και πωλεί θαλαμηγούς. Η εταιρεία αυτή βρήκε τη θαλαμηγό αυτή που ειρήσθω εν παροδω δεν ανήκε στον Μιλόσεβιτς και την ενέγραψαν στον Παναμά μέσω του γραφείου του κ. Ασιώτη.

Μάλλον. Δεν είμαι σίγουρος για το όνομα διότι δεν την ενέγραψε το γραφείο μου. Εμείς ως γραφείο ανήκουμε σε ένα διεθνή οργανισμό δικηγόρων ονόματι «Τέραλεξ». Η Μόργκαν & Μόργκαν του Παναμά που ανήκει επίσης στην «Τέραλεξ», ζήτησε από το γραφείο μας να εισπράξουμε για λογαριασμό τους για την εγγραφή της εταιρείας που έκαναν στον Παναμά, \$1500. Αυτή είναι η συμμετοχή μας στο όλο ζήτημα.

Η παρανομία στην προκειμένη περίπτωση γίνεται από ποιον;

Το παράνομο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η θαλαμηγός ήταν του Χριστόφορου Τοργαρίτη, είπε ότι ανήκει σε εταιρεία του Παναμά που τη χρησιμοποιούσε για να αποφυγεί το φόρο.

Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι είστε καθάρους;

Έζησα μια ζωή έχοντας την εντιμότητα πάνω απ' όλα. Ξέρω ότι είμαι και αισθάνομαι τιμω. Με τις συναλλαγές μου, τους φίλους μου, με τις κοινωνικές μου σχέσεις, με τη συμπεριφορά μου, με την οικογένειά μου. Τώρα με τις κατηγορίες που εξακοντίζονται εναντίον μου, νιώθω πικραμένος.

Και οργισμένος;

Ναι. Οργίζομαι. Για όλες αυτές τις συκοφαντίες. Είναι να μην εξοργίζεσαι όταν σου ρίχνουν τόση λάσπη;

Κατηγορείστε ότι είστε πολιτικός του '60.

Η κοινωνία θέλει πολιτικές νέες και αυτές δεν προέρχονται αναγκαστικά από νέους πολιτικούς. Από το 1960 είμαι στην πολιτική αλλά δεν έμεινα στο ψυγείο και βγήκα τώρα να διεκδικήσω αξίωμα. Πάντα μετέλα ενεργά στο πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου μου. Αν δείτε τις ομιλίες μου ή τη δουλειά μου στη Βουλή ή τις τοποθετήσεις μου για τα κοινωνικά ζητήματα, θα καταλάβετε πόσο συμβαδίζω κάθε φορά με την εξέλιξη της κοινωνίας.

Υπάρχει πιο ισχυρός υποψήφιος στην περιοχή της τριμερούς συνεργασίας από τον Τάσο Παπαδόπουλο;

Η απάντησή μου είναι απλή. Όλα τα κόμματα διαθέτουν άξιους και κατάλληλους υποψήφιους. Η αξιολόγηση δεν πρέπει να γίνεται με την ισχύ αλλά με την καταλληλότητα στη δεδομένη χρονική συγκυρία.



κηγόρος δημόσιων εταιρειών.

Είμαστε ένας εκ των νομικών συμβούλων από τους οποίους το ΧΑΚ ζητά κατά καιρούς να δώσουν γνωμοδότηση σε συγκεκριμένο νομικό πρόβλημα που έχει. Εχουμε αρκετό αίσθημα δεοντολογίας που να μη μας επιτρέψει να δίνουμε νομική συμβουλή για ζήτημα που άμεσα ή έμμεσα αφορά πελάτη μας.

Κατηγορείστε ότι είστε διοικητικός σύμβουλος σε πολλές εταιρείες που είναι στο ΧΑΚ.

Όλες κι όλες τέσσερις είναι και στις 11 Ιουνίου υπέβαλα παραίτηση -με προεδροποίηση- και από τις τέσσερις. Στη «Λούη» είμαι δικηγόρος από το 1970, όταν ζούσε ακόμα ο μακαρίτης ο Λούης με τον οποίο είμαστε φίλοι. Το ΧΑΚ πέντε χρόνια μετά έγινε. Η άλλη είναι το Ταϊμεντόρτσιο Βασιλικό στο οποίο το Ίδρυμα Λεβέντης είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με 13,5%. Η τρίτη εταιρεία είναι η VEN ROCK ESTATES του μακαρίτη του Γαβριηλίδη, στο σπίτι του οποίου είχα το κρησφύγετό μου όταν ήμουν καταζητούμενος από τους Εγγλέζους και ναι, το θεωρούσα χρέος μου έναντι του ανθρώπου εκείνου να είμαι στο Δ.Σ. αφού ήταν επιθυμία του. Και η τέταρτη ήταν η Claridge, που γράφει καθημερινά η «Αλήθεια», διότι πλην της οικογένειας Λανίτη μεγάλος μέτοχος ήταν και ο εξάδελφος της γυναίκας μου Ανδρέας Δαυίδ, ο οποίος πέθανε πριν μερικούς μήνες. Και ήμουν μέλος του Δ.Σ. ως αντιπρόσωπος του διότι εκείνος ζούσε στην

Κατηγορείστε τελευταία, ότι είπατε ψέματα για την εμπλοκή του γραφείου σας στη λεγόμενη υπόθεση Μιλόσεβιτς.

Ανθρώπος έξυπνος και συγκροτημένος, να πιστέψουμε ότι είναι δυνατό να μην είστε ενημερωμένος για τόσο σοβαρές υποθέσεις του γραφείου σας;

Βρισκόμουν στην Αθήνα με την κοινοβουλευτική αποστολή όταν με πήραν τηλέφωνο από το «Πρωινό Δρομολόγιο» του ΡΙΚ η κ. Βρετού. Αφού με ρώτησε για την επίσκεψή στην Αθήνα και το δημοσίευμα για τη συγχώνευση με το ΚΙΣΟΣ, μου ειρε: Κύριε Παπαδόπουλε, οι εφημερίδες γράφουν ότι εσείς κάματε μια εταιρεία του Μιλόσεβιτς. Απάντησα ότι αυτό είναι ψέμα, χωρίς δυστυχώς να πω «απ' ό,τι ξέρω». Μόλις τέλειωσε η συνομιλία, πήρα τηλεφώνημα στο γραφείο μου και ρώτησα το συνάδελφο Πάμπο Ιωαννίδη αν έχουμε μια τέτοια εταιρεία. Μου απάντησε ότι δεν ξέρει και θα διερευνούσε. Παρενθετικά, να πω ότι από τις 60000 υπεράκτιες που υπάρχουν στην Κύπρο, ως γραφείο έχουμε όλες κι όλες 600 δηλ. ασήμαντο ποσοστό σε σχέση με άλλα γραφεία. Μετά από τη διερεύνηση με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι υπάρχει εταιρεία στο όνομα Μιλόσεβιτς, αλλά όχι του τώως προέδρου. Είπα αμέσως εκδώστε ανακοίνωση και πείτε το.

Εσείς δηλ. δεν το γγυρίζατε.

Θα ήταν βλακεία για το ήξερα και να το αρνιόμουν, διότι είναι πανεύκολο να βρεις μια εταιρεία. Τον Σλόμπιτσαν Μιλόσεβιτς, στη